

## Scouts stad Torhout 2018

## Macedonië

### Buitenlandskamp

Macedonie - Struga, Ohrid, Pelister, Bitola en Skopje

Kamperperiode: 9/07/2018 tot 23/07/2018

(Dit was de eerste keer dat we er waren)

### Scouts Robrecht Van Bethune (verkenners)

Leeftijd: 14 - 17 jaar

Grootte van de groep: 16

Aantal leden:	12
Aantal begeleiding:	4
Aantal koks/anderen:	0

### Contactpersoon:

**Olivier Simaey** 12 juni 1998  
takleider  
Zeedijkweg 22, 8210 Loppem  
Olivier.simaey@hotmail.be  
0479 13 45 19

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?  ja  neen  
Te bereiken? Liefst via mail.

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?

**Janne Claerhout** 5 maart 2001  
verkennenner  
Stijn Streuvelsstraat 2B  
Janne.claerhout@gmail.com  
0479 13 45 19

# 1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK

## INFORMATIE

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?  ja  neen

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp?

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Officiële websites</li><li><input type="checkbox"/> Internetfora</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Wegwijzer Reisinfor vzw</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Reisgidsen</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Verslagen van andere jeugdgroepen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Verslagen van vrienden en kennissen</li><li><input type="checkbox"/> Informatie van een reisagent</li><li><input type="checkbox"/> organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT...)</li><li><input type="checkbox"/> andere</li></ul> |
|--|---|

Welke reisgidsen, websites, organisaties...raad je aan andere jeugdgroepen aan?

Wegwijzer is eigenlijk de organisatie die je het meeste ondersteuning aanbiedt bij het organiseren van je reis. De reisverslagen geven je allerhande concrete informatie waarmee je dan zelf je eigen kamp kan samenstellen. Wij hadden op voorhand ook een grote stafkaart van Macedonië gekocht die wel nog nuttig was en ook een stafkaart van het Pelister park. Deze laatste kaart was wel niet zo nuttig omdat er enkel hoogtelijnen opstonden en geen wandelpaden.

Waarover vond je moeilijk informatie?

De nodige tips omtrent gidsen was iets wat we niet terugvonden in de reisverslagen, dus daar hebben we zelf voor moeten kijken, maar na enige tijd zoeken hebben we wel een zeer betrouwbare gids gevonden. Dit is vooral moeilijk als je een trektocht wil doen met een gids. In de steden is het vele malen makkelijker om een gids te vinden. Ook het concreet boeken van onze kajaktocht was iets moeilijker. We hadden geen e-mailadres van de uitbaters, wel een telefoonnummer, maar op voorhand bellen uit België zou een zeer kostelijke bedoeling geweest zijn, dus dat hebben we nog moeten regelen ter plaatse!

Wegwijzer Reisinfor vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.

Heb je nog tips om dit te verbeteren?

Wij waren uitermate tevreden met de ondersteuning die we gekregen hadden van Wegwijzer! Het enige minpuntje was dat, indien je samen een kampbespreking wou plannen, je minimum met 4 mensen moest zijn om samen naar de reisbibliotheek te gaan in Brugge. Wij begrijpen natuurlijk dat dit inspanning vergt van de begeleider van Wegwijzer, maar voor sommige kleinere jeugdbewegingen is het moeilijk om zoveel leiding op 1 plek bijeen te krijgen. En al zeker als er maar 2 van die leiding effectief zouden meegaan op het buitenlands kamp.

## PAPIERWERK

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?  identiteitskaart en ouderlijke toestemming

Wat moest je hiervoor doen?  Naar het stadhuis gaan.

Welke kosten kwamen hierbij kijken?

Geen.

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?

Zorg er als leiding ook voor dat je steeds alle nodige documenten omtrent je ledengroep bijhebt. Dit zijn dan vooral de medische gegevens, maar ook de telefoonnummers van ouders of andere contactpersonen. Deze zijn meestal wel gemakkelijk consulteerbaar via internet, maar in Macedonië is 4g allesbehalve goedkoop (€10/mb!!!) Verder valt het ook zeker aan te raden dat je een kopie meehebt van de identiteitskaarten van alle deelnemers en dat je een document hebt met alle noodnummers en contactgegevens van alle activiteiten die je wil doen (gidsen, berghutten, kajaks, campings...).

## VERZEKERING

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis? Reisbijstand zonder auto, Ethias (€ 14.75 pp)

we namen geen extra verzekering

Deze verzekering hadden wij vooral uit voorzorg genomen omdat we een paar jaar terug bij 1 van onze vorige kampen problemen hebben gehad. Deze verzekering dekde alle onvoorziene medische kosten, maar het was vooral belangrijk dat we allemaal tezamen konden gerepatriëerd worden in geval van nood. Normaal gezien regelt elke mutualiteit dat individueel. Verder is er een hele lijst met dingen die extra gedekt zijn!

Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?

Wij zijn in Macedonië 2 keer in het ziekenhuis terecht gekomen. Een eerste maal omdat onze leden met 5 tegelijk van een glijbaan waren gekomen waardoor de ene persoon een snee in zijn hoofd had en we dachten dat de andere persoon zijn teen had gebroken. De eerste persoon moest uiteindelijk niet genaaid worden, hij kreeg wel een speciaal soort pleisters op zijn hoofd om de snee dicht te houden. De andere persoon onderging een scan en uiteindelijk bleek de teen niet gebroken en mocht hij naar huis zonder verband. Met beide personen zijn we naar het ziekenhuis in Struga geweest. Dit was echt geen proper ziekenhuis en hier wil je dan ook echt niet geopereerd worden. Ook spreken de dokters gebrekkig Engels. De kosten voor de scan en de verzorging vielen wel echt mee, dit kwam neer op ± €25.

Enige tijd later, tijdens onze trektocht, was één van onze verkenners door zijn knie gezakt. Toen hebben we weer een ziekenhuis bezocht. Ditmaal was het ziekenhuis in Bitola aan de beurt. Dit was al ietsje properder, maar liet nog steeds zwaar te wensen over. Dit ziekenhuis was wel veel groter en net ietsje beter georganiseerd. We moesten opnieuw scans laten nemen, maar uiteindelijk was er niks gescheurd, dus enkele pijnstillers volstonden. Dit heeft ons opnieuw ± €25 gekost. Achteraf zijn we ook nog eens 2 steunverbanden gaan halen en dat heeft ons elk ongeveer €10 gekost.

Ondertussen hebben wij de kosten nog niet teruggevorderd omdat het om eerder kleine bedragen gaat, maar wij zullen in de komende weken contact opnemen met onze verzekeraar om dit toch terug te vorderen!

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid?

Wij zijn voor ons vertrek naar een apotheker geweest en hebben hen gevraagd om een aparte kit voor ons samen te stellen die compact was en alle mogelijke medicijnen en verbanden bevatte. Dit was ons aangeraden door andere scoutsgroepen omdat we zo niet telkens een volledig pakje pleisters of medicijnen moesten kopen. Uiteindelijk hebben we voor dit volledige pakket bijna €100 betaald, wat ons toch de vraag deed stellen of dit wel de beste manier van aanpakken was. Op kamp hebben we deze kit wel echt vele malen kunnen gebruiken doorheen onze reis, ook al hadden we aan onze leden gevraagd om toch ook zelf een paar kleine dingen mee te doen zoals compeed en motilium!

# GELDZAKEN

## KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering: 

Totale kostprijs *per persoon* van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf...): **€ 300 (waarvan €50 voorschot vooraf)**

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon: **€ 32**

Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering... om geld in te zamelen voor de reis?

Wij waren dit jaar met een relatief kleine groep (12 leden) waardoor we niet veel grote acties hebben kunnen doen, maar we hebben ons gefocust op een paar kleinere acties waardoor we toch een mooi bedrag hebben kunnen ophalen: €2500. Hieronder een klein overzicht van onze acties:

wat?	opbrengst?	info?
helpen feest seline	€ 100,00	2 personen, 1 avond opdienen/bar
styloverkoop	€ 776,00	bic balpennen verkopen, 1 namiddag rondgaan
helpen geboortereceptie	€ 250,00	4 personen, 1 namiddag opdienen/bar
posters totally 90's	€ 303,00	per poster geplakt, kreeg je €1,5
vestiaire bierfeesten	€ 266,00	4 personen, 1 avond vestiare
pannenkoekenverkoop	€ 530,00	verkoop bij familie en vrienden
Woodstock bar in scouts	€ 275,00	enkel voor en door leiding
<b>totaal</b>	<b>€ 2 500,00</b>	

## WISSELEN EN BETALEN

Waardering: 

Hoe betaalde je ter plekke? lokale munt ter plekke afgehaald

Heb je ter plekke geld afgehaald? ja, met gewone bankkaart

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?

Eerst en vooral is het goed om te weten dat je de lokale munt, de Macedonische Denar, NIET in België kan bestellen! Zowel de leiding als de leden konden dus op voorhand geen geld/zakgeld voorzien. Wij hebben dan in het voorjaar bij Argenta een bankkaart (debitcard) aangevraagd op naam van één van de leiders en deze kaart enkel en alleen gebruikt om de financiën van het Macedoniëkamp te regelen (dit is tevens een gemakkelijke manier om achteraf je totale kostenplaatje te berekenen). We kozen voor Argenta omdat zij geen extra kosten aanrekenen voor het afhalen van geld in Macedonië (= buiten de EU). Verder kozen wij ook voor Argenta omdat deze bank het toelaat om ook een gratis Mastercard aan te vragen (= creditcard). De enige voorwaarde hiervoor is dat er al een bedrag van €5000 op je gewone kaart staat (=debitcard).

Als je naar regio's buiten Europa reist, is het wel belangrijk dat je vooraleer je vertrekt, je kaart laat 'open zetten' voor het land waar je naartoe wil, dus vergeet dit zeker niet! Het is ook aan te raden om je limieten op te trekken tot aan het maximum. Bij ons was dit €600 per dag tot een maximum van €1500 per week. Dit enkel met je debitcard, met je creditcard kan je dan nog eens in totaal €750 afhalen per keer tot in totaal €2500 per maand.

Uiteindelijk hebben wij enkel onze gewone kaart nodig gehad en onze creditkaart hebben wij eigenlijk niet gebruikt. In Macedonië zelf zijn er genoeg bankautomaten waar je kan afhalen. Op vele plaatsen (bijna overal) accepteren ze ook euro's, maar meestal ben je dan net ietsje meer geld kwijt, dan indien je met Denars had betaald.

Wij hebben gedurende een periode van 14 dagen ongeveer €2800 ter plaatse afgehaald. (zie bijlage achteraan)

### Tips rond geld en betalen?

Je hoeft in principe niet zoveel geld bij te hebben, alles is er relatief goedkoop en mocht je op restaurant toch tekort hebben, dan betaal je gewoon met je creditcard. Om een voorbeeld te geven: De laatste avond zijn wij met z'n allen (16 personen) op restaurant geweest (aperitief, hoofdgerecht, dessert en drank tussendoor) en dat heeft ons €165 euro gekost.

Als tip geef ik nog mee dat het niet zoveel uitmaakt of je nu rechtstreeks afhaalt bij de bank of naar een wisselkantoor gaat, de koers is ongeveer hetzelfde (€1 = 62 Denar), ik zou zelfs durven beweren dat je soms in een wisselkantoor goedkoper nog een paar denar extra op de kop kan tikken!

**Algemene prijspeil in het land**

Spotgoedkoop  Goedkoop  Normaal  Duur

**Wat was er abnormaal duur?**

Niets

**Wat was er abnormaal goedkoop?**

Alles

**Wat was er niet te vinden qua product of dienst?** Boterkoeken

## 2. TRANSPORT

### TRANSPORT NAAR BESTEMMING

Waardering: 

De leden gingen **met het vliegtuig, per trein** (en **met een of meer minibusjes**)

We werkten met deze transportmaatschappij(en):

**Croatia Airlines**

Contactgegevens:

<https://www.croatiaairlines.com>

#### KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING:

- **Totale kostprijs:**
- **Prijs per persoon:** **Zie schema onderaan**
- **Eventuele korting:** (leeftijd, groepstarief...)

- **Ervaringen transport naar de bestemming**

#### VLIEGTUIG

Om onze vlucht vast te leggen hebben we vooraf enkele maanden 'googleflights' in het oog gehouden. (Je kunt bepaalde vluchten als favoriet aanduiden waardoor je mails krijgt telkens wanneer de vlucht duurder of goedkoper is geworden). Dit hadden we rond september gedaan en dan rond december hebben we gekozen om via Croatia-airlines te vliegen. Online kan je niet voor 16 personen boeken (enkel als je verschillende boekingen wil doen, maar dit brengt ongetwijfeld problemen met zich mee!) Je zal dus via mail een offerte moeten vragen, deze krijg je zeer spoedig opgestuurd. Wij moesten enkel zeggen hoeveel zitplaatsen wij ongeveer wilden en voor elke persoon een voorschot van €50 storten. Pas eind mei moesten we dan effectief de namen bevestigen en eind juni moesten we dan definitief betaald hebben voor onze vlucht. Dit was een zeer gunstig contract voor ons, want door omstandigheden hadden wij in januari gevraagd of er nog een extra persoon meekon en dit was geen probleem! (we moesten zelfs geen voorschot betalen voor deze persoon). Uiteindelijk hebben we per persoon €235 betaald, dit voor een retourticket, bagage inbegrepen. Onze vlucht vertrok vanaf Zaventem (zeer gemakkelijk om met de trein naar toe te gaan en terug te keren), maakte een tussenlanding met overstappen in Zagreb, en landde uiteindelijk in Skopje. Dit was ongeveer 5u vliegen en je kreeg op elke vlucht een drankje en eten. (Zelfde voor terugvlucht). Wat voor ons ook belangrijk was, was het feit dat de vluchten niet onmenselijk vroeg vertrokken, maar dit was zowel voor onze heenvlucht (9u) als onze terugvlucht (17u) niet het geval.

#### TREIN & MINIBUSJES

Om in de luchthaven te geraken, namen we de trein en gebruikten we 10-beurtenkaarten (€25/kaart). Vergeet zeker niet je Diabolo-pas, anders geraak je de luchthaven niet in! Eenmaal geland op de luchthaven, werden we opgewacht door onze uitwisselingspartner. Deze beschikte over een minibusje waar we met ons allen inpasten. Onze partner heeft ons voor de rit van Skopje naar Struga uiteindelijk €272 aangerekend. Wat best meevalt voor een 4 uur durende rit over verschrikkelijk slechte wegen. (Ze waren wel bezig een gloednieuwe moderne autostrade aan te leggen, die gesponsord werd door de EU, dus er is wel verbetering op komst!!)

We verplaatsen ons ter plekke **per trein, met een of meer minibusjes en met de taxi**

We werken met deze transportmaatschappijen: Nvt

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vul de naam en website of adres in</li> <li>• vul de naam en website of adres in</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vul de naam en website of adres in</li> <li>• vul de naam en website of adres in</li> </ul> |
|--|--|

## KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE:

- Totale kostprijs:
- Prijs per persoon: Zie schema onderaan
- Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief...)

## Tips i.v.m. transport ter plaatse?

### TAXI

Vooraf hebben wij gezocht naar busvervoer van de ene plaats naar de andere, maar dit is moeilijk online te vinden. Het grootste deel van onze reis hebben wij dan ook gebruik gemaakt van de taxi's. Zelf hebben wij nooit een taxibedrijf gebeld, dit werd altijd voor ons gedaan (kajakuitbater, restaurantuitbater, uitwisselingspartner, reisgids...) Zij zorgden er altijd voor dat er 4 taxi's ons vervoerden naar waar we wilden. Deze taxiriten zijn bijna altijd super goedkoop (taxirit van een half uur kost je ongeveer 15 euro, je verplaatsen in een stad kost ongeveer 5 euro per taxi). Wij zijn nooit bedrogen geweest en hebben altijd een normale prijs betaald voor onze ritten.

### MINIBUSJE

Zoals eerder vermeld hebben wij gedurende de eerste week van ons verblijf veelvuldig gebruik gemaakt van het minibusje van onze uitwisselingspartner. Dit om bv. naar Ohrid, de bergen of het zwembad te gaan. Hier werden geen extra kosten voor aangerekend omdat dit in feite ingecalculeerd zat in het bedrag van de uitwisseling.

### TREIN

De tweede week konden we voor grote afstanden echter niet meer rekenen op het busje van onze uitwisselingspartner, dus toen we van Bitola naar Skopje wilden reizen, hebben we gekozen voor de trein. Er zijn niet veel spoorlijnen in Skopje, volgens mij meer in het Oosten van het land, dus zeer gemakkelijk is dit vervoersmiddel niet. Gelukkig voor ons lag er wel een spoorlijn naar Skopje. De treintickets hoef je niet op voorhand te bestellen, je kan dit de dag voordien of de dag zelf regelen aan het loket. De prijs bedroeg €5.42 euro per persoon wat eigenlijk best wel meevalt voor een 3 à 4 uur durende treinrit. De trein zelf was opvallend nieuw en zag er eigenlijk zo goed als hetzelfde uit als de treinen in België (dus niet hopeloos verouderd). Je rijdt door een zeer mooi landschap en stopt in de dorpjes onderweg naar Skopje.

kosten vervoer						
						(16 personen)
dag	vervoer	van	naar	prijs pp.	totaal	extra
maandag 9 juli 2018	trein	Brugge	Zaventem	€ 11,75	€ 188,00	(met diablo)
maandag 9 juli 2018	bus (exchange)	Skopje	Struga	€ 17,00	€ 272,00	
dinsdag 17 juli 2018	bus (exchange)	Skrebatno	Bitola	€ 14,00	€ 224,00	
dinsdag 17 juli 2018	taxi (poging 1)	Bitola	Pelister	€ 0,72	€ 11,45	
woensdag 18 juli 2018	taxi (poging 2)	Bitola	Pelister	€ 1,41	€ 22,58	
donderdag 19 juli 2018	taxi	Pelister	Bitola	€ 1,31	€ 20,97	
vrijdag 20 juli 2018	trein	Bitola	Skopje	€ 5,42	€ 86,71	
zaterdag 21 juli 2018	taxi + auto igor	Skopje	Matka	€ 2,17	€ 34,68	
zondag 22 juli 2018	taxi + auto igor	Matka	Skopje	€ 1,56	€ 25,00	
maandag 23 juli 2018	taxi	Skopje	Airport	€ 2,82	€ 45,16	
maandag 23 juli 2018	trein	Zaventem	Brugge	€ 9,36	€ 149,80	(met diablo)
<b>totaal:</b>					<b>€ 1 080,35</b>	

## 3. VERBLIJF

We verbleven in

✓ kleine tentjes

□ groepstenten

✓ gebouwen met bedden

□ gebouwen zonder bedden

Om kans te maken op de prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.

Ga naar [www.buitenlandskamp.be](http://www.buitenlandskamp.be). Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op [www.buitenlandskamp.be](http://www.buitenlandskamp.be).

Get inn Hostel Skopje	<a href="http://getinnskopjehostel.com/">http://getinnskopjehostel.com/</a>
Berghut Bitola	<a href="https://bitola.info/big-lake-mountain-hut-pelister-national-park/">https://bitola.info/big-lake-mountain-hut-pelister-national-park/</a>
Hostel domestika Bitola	<a href="https://bitola.info/domestika-hostel-bitola/">https://bitola.info/domestika-hostel-bitola/</a>
Camping igor	<a href="https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/river-camp-salamander-camping-igor_maced">https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/river-camp-salamander-camping-igor_maced</a>
Scout Camp Krste Jon Struga	<a href="https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scout-camp-krste-jon-struga">https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scout-camp-krste-jon-struga</a>
Scout center Ohrid	<a href="http://scout.org.mk/scout-center-ohrid/">http://scout.org.mk/scout-center-ohrid/</a>
Scout Jamboree	<a href="http://scout.org.mk/home/">http://scout.org.mk/home/</a>

Tips rond kampplaatsen?

### Scout Center Struga

Het grootste deel van onze reis hebben wij doorgebracht in het scoutshuis van onze uitwisselingspartner. Zij hadden binnen verschillende kamers waar je gemakkelijk met een 60-tal mensen kan overnachten. Ook mensen die geen uitwisseling doen, kunnen hiervan gebruik maken indien de kamers niet bezet zijn. Indien dit wel het geval is dan is er nog steeds de mogelijkheid om buiten te slapen in tenten, er is namelijk een relatief groot domein bij waar er zeker 200 mensen hun tenten kunnen opzetten. Er was genoeg sanitair voorzien en je had ook de mogelijkheid om te douchen. Verder was er een soort eetzaal waar er elke dag eten voor je voorzien werd door de scouts zelf. De kostprijs voor dit verblijf en voor het eten is ons echter niet bekend omdat wij er deelnamen aan een uitwisseling en dit in het project 'inbegrepen' was. Ook vermeldenswaardig is het feit dat er mogelijkheid is tot het bouwen van een groot kampvuur en dat de scouts van Struga zelf hout voorziet!

### Scout Center Ohrid

Tijdens ons bezoek aan Ohrid hebben we ook 1 nacht gekampeerd op de terreinen van de scouts van Ohrid. Deze scouts is duidelijk een veel grotere scouts dan die van Struga. Hun terreinen zijn veel groter en ze hebben meer gebouwen. Wel is het terrein van deze scouts veel minder verzorgd en is het sanitair minder proper. Wij hebben er niet binnen geslapen, maar hebben onze tenten buiten gezet. Het grootste pluspunt aan deze locatie was dat je je tenten echt bijna op het strand mag opzetten (in Ohrid hebben ze een zandstrand, in tegenstelling tot in Struga waar het een keienstrand is). Het gevolg hiervan was dat we een prachtige zonsondergang en -opgang konden meemaken en dat we 's avonds op enkele meters van het meer een kampvuur konden maken (hout eveneens voorzien door de scouts). De supermarkt ligt op een kleine 30' stappen en om in het centrum van Ohrid te geraken heb je toch een klein uurtje nodig. Ook hier hebben we niks moeten betalen omdat deze overnachting nog steeds in onze uitwisseling inbegrepen was.

### Hostel Domestika (Bitola)

Hostel Domestika is de enige jeugdherberg in heel Bitola. Wij besloten om niet binnen te overnachten, maar om onze tenten in het tuintje van de jeugdherberg op te zetten. Let wel op want dit tuintje is echt niet groot en was juist gepast voor onze 5 tenten (16 personen). Er zijn buiten wel stoeltjes en zetels voorzien zodat je toch een beetje ontspannen kan rondhangen. We hebben er gedurende 2 nachten verbleven en hebben telkens ook ontbeten in het hostel. De uitbater van het hostel is zeer vriendelijk en is ook ten alle tijden aanwezig. Hij heeft ons ook toegelaten om een deel van onze bagage achter te laten toen we op tweedaagse betrokken. Er is mogelijkheid tot douchen en ook de toiletten zijn proper. Wij hebben ook eens binnengekeken in de kamers, maar deze zagen er niet echt speciaal uit, gewoon een bed en een nachtkastje (eerder sjofel). Wij hebben €5 betaald per persoon per nacht (om in onze eigen tenten te slapen) en nog €1.5 per persoon voor het ontbijt. Dit hostel heeft ons goed ontvangen en is zeker aan te raden aan andere bezoekers!



### Berghut Pelister

Deze berghut was onze overnachtingsplaats tijdens onze tweedaagse trektocht. Wij hebben deze niet zelf geboekt, onze gids had dit voor ons gedaan. We vertrokken samen met onze gids en met behulp van 4 taxi's naar het begin van het Pelister park en van daaruit hebben we een 6-tal uur gewandeld tot aan onze slaappleats. Waar je zeker rekening mee moet houden, is dat het boven toch wel erg fris kan zijn, dus zorg dat je zeker een trui en jas meehebt. De berghut zelf is relatief ruim, er is een grote eetzaal waar je met een 40-tal mensen kan zitten en wij sliepen met iedereen tezamen in een groepskamer. De berghut is niet permanent bevolkt en de uitbater komt dus telkens naar boven als er bezoekers wensen te overnachten (daarom moet je ook op voorhand verwittigen). Er is ook mogelijkheid tot eten, zowel avondeten als ontbijt, maar dit hebben wij niet gedaan omwille van het feit dat we zelf al eten hadden gekocht en omdat we de kosten een beetje wilden drukken. Wij hadden kleine gasvuurtjes mee, maar op zo'n hoogte duurt het wel even tot je water kookt, dus het is in feite gemakkelijker om te vragen aan de uitbater of hij niet gewoon een grote pot water wil koken op zijn groot kookfornuis (dit doet hij gratis). Er is ook een geïmproviseerd winkeltje waar je kleine snacks, frisdrank of bier kan kopen. De berghut zelf is niet zo goedkoop om te blijven overnachten. Het standaardtarief is ongeveer €15/pp om enkel te blijven overnachten en €30/pp indien je ook avondeten en ontbijt erbij wenst. De uitbater is wel vriendelijk, maar niet zo heel spraakzaam!

### Hostel Get Inn (Skopje)

Dit hostel is van een heel ander kaliber dan het hostel in Bitola. Het is veel moderner en meer westers ingericht, waardoor je bijna zou denken dat het een hotel is in plaats van een hostel. Het hostel heeft verschillende groepskamers, maar ook enkele kleinere kamers voor 2 of 4 personen. Er is een klein keukentje en een balkon om eventjes in de zetels te gaan zitten. De uitbaters zijn allemaal zeer vriendelijk en zullen je bij alles proberen te helpen (bv. het bellen van taxi's of uitleg omtrent een uitstap). De kamers zijn zeer verzorgd en ook bijna allemaal uitgerust met airco (wat wel een must is in de zomer). Het hostel zelf ligt ook op wandelafstand van het centrum, waardoor je geen taxi nodig hebt om je te verplaatsen. Er is ook mogelijkheid om te ontbijten in het hostel, dit ontbijt bestaat uit enkele boterkoeken gevuld met chocolade en fruitsap. Dit ontbijt was wel veel minder uitgebreid dan in het hostel in Bitola waar je echt een hele tafel vol keuzemogelijkheden had. Er waren 2 propere douches en toiletten. Dit hostel kostte €10/pp per nacht en het ontbijt was hierin inbegrepen. Dit was een zeer mooie hostel en we kunnen hem dan ook ten eerste aanbevelen aan iedereen die in Skopje wenst te verblijven!

### Camping Igor

Igor heeft een huis met een tuin erbij op wandelafstand van de Matkakloof. In zijn tuin is er plaats voor tenten voor ± 20 personen. Het is een zeer mooie locatie, omdat zijn tuin letterlijk grenst aan de rivier, waar je in kan zwemmen. Igor is zeer vriendelijk en zal je helpen met alles. Je kan in zijn huis naar het toilet en je mag er gebruik maken van zijn fornuis. Er is ook mogelijkheid tot het maken van een kampvuur. Zijn overbuurman verhuurt kajaks voor op de rivier, maar indien je wil kajakken op het stuwmeer zelf, dan kan dit ook. Het is ± 20min wandelen naar het stuwmeer. De camping van Igor werd ons aangeraden door de uitbater van de hostel. Wij waren eerst van plan om wild te kamperen bij het klooster naast de Matka kloof, maar zijn hier uiteindelijk van afgestapt omdat we geen idee hadden of daar veel plaats was, drinkbaar water, mogelijkheid tot kampvuur... Igor heeft alles voor ons geregeld. Hij is ons met een aantal taxi's komen halen in Skopje en heeft ons naar zijn huis gebracht en de dag nadien ook terug. Hij helpt je bij alles wat je nodig hebt (water, gasvuur, kampvuur...) Igor is ook een oud-scoutsleider en hij is dan ook zeer enthousiast als hij een andere scoutsgroep op bezoek krijgt! Hij heeft gedurende ons verblijf de hele tijd zijn oud sjaaltje gedragen. Igor is begin de 30' en woont samen met zijn broer. Hij ziet er wel een beetje een vreemde snuiter uit, maar als je hem leert kennen is hij een zeer vriendelijke man. Wij dachten oorspronkelijk dat we afgezet gingen worden omdat hij zo behulpzaam was, maar dit was niet het geval. Uiteindelijk hebben we hem €5/persoon betaald om 1 nacht te blijven slapen, wat in onze ogen niet zo heel duur was.

kosten overnachting				
dag	plaats	naam	prijs pp.	prijs totaal
9/07 tot 16/07	Struga	scout-center	incl.	incl.
zaterdag 14/07	Ohrid	scout-center	incl.	incl.
dinsdag 17/07	Bitola	Hostel Domestika	€ 6,50	€ 114,00
woensdag 18/07	Pelister	Berghut	€ 16,01	€ 224,19
donderdag 19/07	Bitola	Hostel Domestika	€ 6,50	€ 104,00
vrijdag 20/07	Skopje	hostel Get inn	€ 10,00	€ 160,00
zaterdag 21/07	Matka	Camping Igor	€ 4,94	€ 79,03
zondag 22/07	Skopje	hostel Get inn	€ 10,00	€ 160,00
<b>totaal :</b>				<b>€ 841,22</b>

## 4. COMMUNICATIE

### INTERNET EN GSM

Waardering: 

Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? **geef een gedetailleerde beschrijving**

Kwaliteit van de internettoegang?	Maak je keuze	
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> neen
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Kon je via een gsm-netwerk op internet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> neen

Extra tips in verband met internet en gsm?

Wij hadden vooraf de gsm-tarieven opgezocht voor Macedonië en die zijn echt compleet van de pot gerukt (dit omdat Macedonië buiten de Europese Unie ligt en roaming er dus niet afgeschaft is). Voor een bericht naar het thuisfront betaal je er €0.50, bellen kost €1/minuut en mobiel internet kost er €10/MB!!! Enkele foto's op Instagram of Facebook bekijken kan je dus gemakkelijk honderden euro's kosten. Wij hebben onze verkenners dan ook gewaarschuwd hiervoor, zodat we zeker geen gigantische rekeningen zouden ontvangen achteraf!

De leiding zelf heeft als oplossing hiervoor een oude extra gsm meegenomen waarvoor we dan in Macedonië zelf een simkaart hebben gekocht. Wij hebben die gekocht bij een winkel van telefoonoperator in de stad, maar volgens mij kan je dat op meerdere plaatsen kopen! De eerste week hebben we geld op onze simkaart gezet om te bellen, de tweede week hebben we een klein abonnement gekocht. De kosten hiervoor waren echt minimaal. Voor de simkaart zelf hebben we €3,50 betaald en voor onze gsmkosten samen hebben we nog eens €7 betaald voor twee weken. Dit valt dus echt aan te raden.

In de scoutscenters en de hostels is er meestal gratis wifi voorzien en in de grotere steden ook in bepaalde cafés en restaurants, maar voor de rest is er geen wifi!

### CONTACT MET LOCALS

Waardering: 

Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Je kon met de jongere lokale bevolking praten in het Engels. Bij de oudere mensen ging het vaak wat moeilijker, maar die deden vaak heel hard hun best om toch op je vragen te kunnen antwoorden, dit meestal met de hulp van gebaren.

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

De mensen waren erg behulpzaam, vaak kwamen mensen die wel Engels konden het vertalen bijvoorbeeld in de winkels als je iets specifiek nodig had en dit niet duidelijk kon maken.

## 5. ACTIVITEITEN

### SPORT EN AVONTUUR

Waardering: 

	Wandelen	Fietsen	Kayak/raften	Andere
Zijn er mogelijkheden in de omgeving?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	Vul andere mogelijke activiteiten in
Waren de routes gemarkeerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
Kon je onder begeleiding een parcours doen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg (winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
Kon je al het nodige materiaal huren?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
Hoeveel kostte de activiteit?				

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?

Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep...

#### Izrev Spa & Aquapark (Struga)

Dit aquapark werd ons aangeraden door onze Macedonische uitwisselingspartner. Het is vanuit Struga niet haalbaar om te voet te bereiken, wij zijn er met een minibusje naar toe geweest ( $\pm$  15min). Het park is een echte aanrader. Er zijn ongeveer 15 glijbanen en je kunt er gemakkelijk een hele dag doorbrengen. Je kan er lunch kopen (pizza, broodjes, burgers...) en de bar is ook heel de dag open. Tijdens het grootste deel van de zomer is het erg heet, enige afkoeling is dus zeker welkom. Als je het park googelt en de foto's ziet zal je zeker overtuigd geraken om er een bezoek aan te brengen. Het is echt een groot park, dus een reservatie is volgens mij ook niet nodig. Aangezien ons bezoek aan dit aquapark viel tijdens de uitwisseling was ook de toegangsprijs inbegrepen in het bedrag. Maar volgens andere scoutsgroepen die op dat moment ook aanwezig waren is het echt niet duur (net zoals alles eigenlijk in Macedonië).

#### Trektocht Pelister Nationaal Park (Bitola)

Wij hadden graag met onze groep een paar dagen getrokken in de bergen van Macedonië. In het land zijn er 3 grote nationale parken (1. Mavrovo 2. Galicica en 3. Pelister) Omdat we gehoord hadden dat Mavrovo (het grootste park) hooggelegen was, rotsachtig was en ook redelijk ruw, besloten we om één van de andere parken te bezoeken. Uiteindelijk kozen we voor Pelister omdat dit het dichtste park was waarbij we verbleven en ook omdat de geruchten gingen dat dit ook het mooiste park was. Eerst waren we van plan om dit zonder gids te doen en ons te baseren op een stafkaart. Dit bleek uiteindelijk niet mogelijk omdat we geen genoeg gedetailleerde stafkaart vonden met alle mogelijke routes. We hadden ook al gehoord dat andere groepen toch wat gesukkeld hadden toen ze met gps-jes naar de berghut probeerden te geraken dus besloten we op zoek te gaan naar een gids. Dit was voor ons toch een redelijk groot struikelblok omdat we op de officiële site van het park geen info vonden omtrent gidsen. Ons initiële plan was om een gids voor 2 weken lang te strikken maar door de uitwisseling bleek dit niet nodig. Op de site <https://tourguides.viator.com> hebben we geprobeerd om in contact te komen met een aantal gidsen. De meeste van hun gidsen echter alleen maar in de steden, maar via via zijn we dan toch in contact gekomen met een berggids (Jonce) die ons wou rondleiden in het park. We regelden alles vooraf via mail en legden uit wat precies onze bedoeling was. Oorspronkelijk gingen we een driedaagse doen en Jonce ging regelen voor ons dat we in twee verschillende berghutten gingen slapen. Hij ging een route uitstippelen door het park en ervoor zorgen dat we met taxi's ter plekke zouden geraken. Zo gezegd, zo gedaan, maar de eerste dag liep het al fout doordat één van onze leden door z'n knie gezakt was. Jonce belde een vriend en regelde zo dat we opgehaald werden om naar het ziekenhuis te gaan. De rest keerde terug naar het hostel en nadien besloten we om opnieuw naar het park te gaan en er een tweedaagse van te maken. Jonce sprak relatief goed Engels en hielp ons met alle obstakels die we tegenkwamen. Hij rekende €50 per dag om de gehele groep constant te vergezellen. We betaalden dus in totaal voor de 3 dagen €150, wat in onze ogen best goed meeviel. Jonce werkt meestal niet alleen maar hij heeft ook een partner. Samen hebben ze een klein bedrijf dat bergtochten organiseert op maat van elke groep en dit zowel voor grote als kleine groepen. Wij kunnen hem en zijn partner alvast ten zeerste aanraden! (contactgegevens: [jonceilievski@gmail.com](mailto:jonceilievski@gmail.com) & 078867095)

## Kajakken Matka kloof (Skopje)

Wij hadden vooraf online informatie gevonden die zei dat het mogelijk was om in Matka te muurklimmen en te kajakken. Wij wilden graag kajakken, maar dit op voorhand vastleggen bleek helaas niet mogelijk door de hoge telefonische kosten die we onszelf wilden besparen en het ontbreken van een e-mailadres. Eenmaal ter plaatse werd ons het één en ander duidelijk. Er zijn 2 aparte bedrijven die kajakken verhuren rond Matka, de ene op het stuwmeer zelf en de andere op de rivier die uit het stuwmeer voortvloeit (10' wandelen van elkaar). Wij hadden graag op de rivier gekajakt omdat dat ons net iets avontuurlijker leek dan op stilstaand water. We hadden al het telefoonnummer en maakten zo online een reservatie. De stuwdam voorziet echter het grootste deel van Skopje van stroom en indien er meer stroom gewenst is, zetten ze de stuwdam een beetje meer open, waardoor het waterpeil plots enorm snel kan stijgen en de rustige rivier in een mum van tijd verandert in een rivier met een wilde waterstroom. Wij werden er in elk geval alleen maar enthousiaster van omdat dit betekende dat we amper zouden moeten peddelen en het meer leek op raften. Helaas zag het kajakbedrijf dit niet zo en werd onze boeking geannuleerd. Achteraf vernamen we ook dat kajakken in Macedonië niet hetzelfde is zoals in de Ardennen of in Frankrijk. Het is namelijk niet enkel de bedoeling dat je stroomafwaarts peddelt en daar opgehaald wordt door een busje. Er wordt eigenlijk van je verwacht dat je zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts peddelt en de kajak zelf terug afgeeft bij de startplek. Dit ging uiteraard volstrekt onmogelijk geweest zijn met de hevige stroming.

We besloten dan ook maar om naar het stuwmeer te trekken en daar kajaks te huren. We waren niet zeker of dit mogelijk was voor een groep zonder reservatie, maar uiteindelijk bleek dit helemaal geen probleem. De kostprijs was wel iets duurder dan op de rivier, maar dit viel nog steeds goed mee (€8/uur om een kajak voor twee personen te huren). Wij dachten eerst dat kajakken op een stuwmeer relatief saai ging zijn, maar uiteindelijk bleek dit helemaal niet zo te zijn. De kloof is enkele kilometers lang en voorzien van redelijk wat bochten, waardoor we zelfs niet op het einde zijn geraakt. Het water is wel echt ijskoud, dus het was maar goed dat iedereen een reddingsvest droeg voor mocht er iets gebeuren.

De Matkakloof is zeer toeristisch, je hebt er echt tientallen kraampjes waar je allerlei dingen kan kopen en er is ook een restaurant met een groot terras, maar de prijzen daar waren toch wat duur.

## ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering: 

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan?

(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, , vrijwilligerswerk, uitwisseling...)

### Stadbezoek Ohrid

Ohrid is echt ongetwijfeld de mooiste stad van Macedonië en dus zeker de moeite waard om te bezoeken. Dit omwille van zijn rijke cultuur en zijn uitzonderlijk gunstige ligging. Het centrum van Ohrid is zeer toeristisch, je vindt er gigantisch veel restaurants, bars, souvenirwinkels en zelfs enkele leuke marktjes. Wij hebben een volledige dag de tijd genomen om Ohrid te bezoeken. De twee dingen die je zeker moet gezien hebben zijn enerzijds de restanten van het oude fort dat op de heuvel boven Ohrid prijst. Het is wel eventjes klimmen maar zeker de moeite waard. (toegangsprijs: €0.50/pp) Anderzijds mag je ook het meest idyllische kerkje van Macedonië niet missen. (Dit is het kerkje dat je op bijna elke foto van het land zal zien). De toegangsprijs hiervoor bedraagt ook ongeveer €0.50/pp. Ohrid heeft een heel grote baai, maar in het centrum kan je geen strand terugvinden, daarvoor moet je meer naar de zijkanten van de stad wandelen. Eenmaal je daar bent zijn er wel een aantal zandstranden waar je je handdoek kan uitgooien!

### Stadbezoek Struga

In tegenstelling tot Ohrid heeft Struga niet zo'n rijke geschiedenis of culturele nalatenschap die je echt moet gezien hebben. Struga is ook veel minder proper dan Ohrid. Het enige wat wel de moeite is om eens langs te wandelen is de rivier met de vele bruggen die door de stad loopt. In de zomer wordt er vaak van de bruggen naar beneden gesprongen, wat echt nog spectaculair is. Aan beide kanten van de rivier bevinden zich pittoreske restaurantjes en bars. Zoals eerder vermeld heeft het centrum van Struga wel een strand met een aantal cafés en bars, maar dit is een keienstrand en ook niet altijd zo proper.

### Stadsbezoek Bitola

In Bitola hebben we slechts 1 ochtend en avond rondgewandeld. De stad is redelijk toeristisch, maar veel hebben we er dus niet rondgewandeld, wel een zeer gezellig centrum vol terrasjes en restaurants. Je kan er volgens mij wel een dag verblijven, maar langer is zeker niet de moeite. Misschien nog een noodplan voor als er een leider met een gastje niet meekan op tweedaagse: er is een dierentuin die je er kan bezoeken!

## **Stadbezoek Skopje**

Skopje is de hoofdstad van Macedonië, we hebben er dan ook 2 dagen lang verbleven. De stad is heel proper onderhouden en onze hostel lag niet ver van het centrum. In Skopje staan er zeer veel gigantisch grote en impressionante standbeelden en fonteinen, deze zijn allemaal relatief nieuw en zijn echt zeer fraai om te bekijken. Het spijtige is wel dat er niet zoveel geschiedenis achter zit. Ze zijn louter bedoeld om het centrum een beetje op te vullen. Wel zijn er in Skopje heel veel gezellige toeristische straten waar je door kan wandelen en ontelbare kleine winkeltjes en bars waar je kunt blijven hangen. In feite is er in Skopje zelf ook niet zo heel veel te zien. Het enige wat we eigenlijk nog hadden willen doen, maar waarvoor we geen tijd meer hadden, was het 'millennium cross' bezoeken. Dit is een zeer groot stalen kruis dat op een heuvel boven Skopje uitsteekt. Je kunt ervoor kiezen om de berg te beklimmen te voet (naar het schijnt zou dit wel stijl zijn en niet mogelijk met rugzak) of je kan ook de kabelbaan nemen die speciaal daarvoor is aangelegd. Omdat we dit niet gedaan hebben, heb ik ook geen idee hoeveel dit kost. Als je de foto's op streetview mag geloven, dan is dit wel zeker eens de moeite!

## **Boottocht meer van Ohrid**

Samen met onze uitwisselingspartner hebben we op een zonnige dag het meer per boot overgestoken. Dit doe je met een soort kleine ferryboten waar ongeveer 100 mensen op kunnen. Je kan op het dek in de zon zitten of binnen in de schaduw, ook is er op elke boot een kleine bar voor als je iets wil kopen. De oversteek duurt ongeveer 2u en is bijzonder aangenaam. Eenmaal aan de overkant toegekomen, krijg je gedurende 4u de tijd om het Saint Naum Monastery te bezoeken of om je naar het ruime zandstrand te begeven! Opnieuw heb je weer een hele hoop bars en restaurants waar je iets kan eten of drinken. Tegen de late namiddag neem je dan dezelfde boot terug. De kostprijs hiervan is ons opnieuw onbekend omdat het inbegrepen zat in het uitwisselingsproject.

## **Trektocht in de bergen boven Ohrid**

Deze trektocht werd georganiseerd door onze partnerscouts, dus zeer veel administratieve info hieromtrent hebben we niet. Meer details vind je terug in het vrij verslag.

## **12<sup>e</sup> Nationale Jamboree**

Om de 5 jaar organiseert het nationale scoutsagentschap van Macedonië een nationale jamboree. Alle scoutsgroepen van Macedonië komen dan samen om gedurende 9 dagen samen te kamperen, samen activiteiten en workshops te doen en om samen te feesten. Maar dit is niet enkel voor de Macedonische scoutsen. Elke editie opnieuw proberen ze om zoveel mogelijk buitenlandse scoutsen aan te trekken. Deze editie waren er nog scoutsen uit 17 andere landen aanwezig. De jamboree telde ongeveer 1400 deelnemers en was de moeite om eens aan deel te nemen. Wij zijn maar 2 dagen ter plaatse gebleven, maar hebben ons toch echt goed geamuseerd. Overdag deden we workshops en 's avonds konden we genieten van concertjes en van de finale van het WK voetbal. Zelfs de president van Macedonië was aanwezig om de jamboree officieel te openen. De jamboree ging door in Skrebatno en werd grotendeels georganiseerd door het nationale leger. Alle vervoer naar activiteiten buiten de kampplaatsen gebeurde in grote legertrucks en het voedsel werd ook klaargemaakt in grote militaire keukens. De kostprijs voor dit hele gebeuren is ons opnieuw onbekend omdat dit deel was van onze uitwisseling. Deze jamboree vindt helaas niet jaarlijks plaats wegens de gigantische organisatie die erachter steekt, maar indien een groep dit binnen 5 jaar (2023) leest, dan kan ik dit zeker aanraden. Zorg wel dat je je ook inschrijft voor de activiteiten buiten het kamp (raften, zeilen, speleologie...) zodat je niet elke dag de workshops op de kampplaats zelf moet volgen!

Hoe beoordeel je deze activiteiten?

De activiteiten waren allemaal zeker de moeite waard, de ene al wat spectaculairder dan de ander. Foto's en verdere info in vrij verslag.

Tips rond activiteiten?

**Durf hulp te vragen aan de lokale bevolking, want vele wandelpaden of activiteiten zijn niet te vinden als je de taal niet spreekt of de weg er niet kent!!**

## WEER EN KLIMAAT

Waardering: 

Hoe was het weer tijdens je kamperperiode?

Het was in de periode dat wij in Macedonië waren enorm warm met dagen boven de 40 graden. Er is 2x regen gevallen in ons 14-daags verblijf namelijk bij onze aankomst toen we uit het vliegtuig stapten en op het moment van vertrek, toen we opnieuw in het vliegtuig stapten.

Welke invloed had het weer op je kamp?

Door de warmte hebben we bepaalde wandelingen zonder trekrugzak of met een kleinere zak moeten doen. Een normale verkennergroep was wel in staat geweest om de tochten met een volledige rugzak te doen, maar omdat we dit jaar relatief veel jongere gasten meehadden (15-16 jaar) besloten we om het toch iets gemakkelijker te maken voor hen. In 40 graden was het namelijk net iets lastiger om nog eens 10 à 15 kilo mee te trekken op je rug.

---

# VRIJ VERSLAG

---

il je nog een vrij verslag toevoegen of heb je een kampbundel die je wilt delen? Dan kan dat hier!  
Let wel op met het delen van persoonlijke gegevens!

---

## 6. Ons vrij verslag

---

Voor ons vrij verslag gaan wij werken met een dag op dag verslag. Op deze manier zal onze reis mooi te volgen zijn. De activiteiten zijn kort beschreven, daarom hebben we de belangrijkste activiteiten nog eens extra gedetailleerd uitgelegd (contactpersonen, verblijfplaatsen en de financiële afhandeling) in het voorgaande deel. We hopen dat dit verslag jullie zal kunnen helpen met het organiseren van een eventueel buitenlands kamp naar Macedonië.

### Waarom Macedonië

We hadden op voorhand geen voorkeur voor een land. Het enige waar we rekening mee moesten houden, was dat het een land binnen Europa moest zijn en dat we er tijdens vorige buitenlandse kampen nog niet mochten geweest zijn, kwestie van iets nieuws uit te proberen! We zijn net zoals wegwijzer van mening dat het niet uitmaakt naar welk land je gaat want in elk land zijn er mooie dingen te bezichtigen en avontuurlijke activiteiten waaraan je deel kan nemen. We hebben het dan ook simpel gehouden en hebben in google gezocht naar het goedkoopste land van Europa. Dit bleek Albanië te zijn. Ook al is dit ongetwijfeld een prachtig land, Albanië had bij ons al vanaf het begin een negatieve connotatie (cf. Albanese maffia) en we dachten dat dit ook wel nog eens moeilijkheden bij de ouders kon teweegbrengen dus kozen we voor het tweede goedkoopste land van Europa: Macedonië!!

### Vorbereidend werk

Voor onze leidinggroep was het de eerste keer dat we zelf een buitenlands kamp in elkaar moesten steken en helaas hadden we niet echt een goede leidraad meegekregen van vorige kampen in het buitenland. Op een vorming voor scoutsleiders kwamen we tijdens een workshop 'buitenlands kamp' in contact met Bert van wegwijzer. Hij vertelde vol enthousiasme over hoe je een buitenlands kamp begon, op welke belangrijke zaken je goed moest letten en ook over de mogelijkheid van een uitwisselingsproject. Enige tijd later maakten we een afspraak met Bert in de reisbibliotheek van Brugge. Hier gaf hij ons enkele reisverslagen van andere groepen, hielp hij samen met ons om een ruw plan op te stellen en gaf hij nog meer uitleg omtrent de uitwisseling.

Het Erasmus+ project zoals de uitwisseling officieel heet is een echte aanrader voor iedere scoutsgroep. Niet alleen omdat het je een onvergetelijke reis bezorgt waardoor je in contact komt met de lokale jeugdgroepen, maar ook omdat zij een gigantische hulp zijn bij het organiseren van je reis. Indien je namelijk moeilijkheden hebt om iets te regelen in het land waar je op uitwisseling gaat, dan zullen zij alles doen om je te helpen bij het plannen of reserveren van bepaalde activiteiten. Wat natuurlijk ook zeer mooi meegenomen is, is het feit dat je zeer grote subsidies ter beschikking gesteld krijgt van de Europese Unie om dit project uit te voeren. Dit zorgt er in principe voor dat heel je kamp gefinancierd geraakt!

Het enige echt grote nadeel aan de subsidies is dat er echt enorm veel werk in kruipt en dat je vooraf niet zeker bent of je de subsidies ook effectief krijgt. Tegen 1 februari moet je een compleet aanvraagformulier invullen. Dit document bestaat uit een dertigtal pagina's motivering, info omtrent je uitwisselingspartner, weekplanningen en toestemmingsformulier van je partner. Als je dit alleen moet invullen en je moet van nul starten (registreren van je organisatie...) zal je zeker een dag of 3 zoet zijn. Nadat je dit ingediend hebt, zal Europa je een score geven op 100 en afhankelijk van hoeveel aanvragen er zijn, zal de lat hoog of minder hoog gelegd worden vooraleer je toegelaten wordt. Begin April krijg je bevestiging van de goedkeuring of afkeuring van je projectaanvraag. Hierna krijg je een voorschot van 70% van de goedgekeurde subsidies. De resterende 30% krijg je pas achteraf nadat je weer een hele resem aan documenten en evaluaties hebt ingevuld. Hiervoor moet je opnieuw weer anderhalve dag werk uittrekken. Er kruipt ontzettend veel werk in het organiseren (vooral administratief) van zo'n project, maar het is het helemaal waard!

Verder valt het ook aan te raden om de handleiding van scouts en gidsen Vlaanderen omtrent het organiseren van een buitenlands kamp eens zeer goed door te nemen. Dit zorgt er immers voor dat je zeker niks belangrijks vergeet!

Helemaal achteraan had ik graag nog enkele bijlagen toegevoegd om andere groepen te helpen hun kamp even goed te regelen als het onze. (nuttige info, weekplanning, financiële informatie & kampboekje)



## Het kamp

U zal merken dat de dagplanning is veranderd met de oorspronkelijke planning in het kampboekje dit heeft als oorzaak dat we enkele dagen voorstellen van de lokale bevolking hebben willen volgen.

### Dag 1

De eerste dag van het kamp werden de verkenners om 5u55 verwacht aan het station van Brugge. Hier stapte iedereen op de trein richting de luchthaven. Ons eerste probleem startte hier, een van de verkenners was haar identiteitskaart vergeten. Gelukkig was de mama net op tijd in de luchthaven om dit af te geven en zijn we om 9u45 toch allemaal kunnen vertrekken richting Macedonië. Na een tussenstop in Zagreb landden we in Skopje om 15u15. Een minibusje stond klaar om ons na een 3 uur lange rit af te zetten in het scoutscenter van Struga.



We werden hartelijk verwelkomd door een twintigtal scouts van Struga, waar we een uitwisseling mee hadden. Het avondeten stond klaar. Hierna was er nog wat tijd om te praten en om de bedden op te maken.

Later die avond was er een kampvuur met onze scouts, een scoutsgroep uit Gent die daar verbleef en de gastscouts. Na vele liedjes te zingen en verhalen te vertellen was het voor de verkenners tijd om hun eerste nacht in Macedonië door te brengen. De kamers waren opgedeeld zodat er een mix van de Torhoutse en Macedonische scouts samen sliepen. Op deze manier konden de verkenners na een paar dagen al mooie vriendschappen sluiten met hun kamergenoten.

## Dag 2

De 2<sup>e</sup> dag is uiteraard begonnen met een ontbijt om daarna een aantal spelletjes te spelen met de gastscouts.



We begonnen met 'trek en sleur' op 2 manieren. De manier zoals wij die allemaal kennen, met de armen in elkaar gehaakt en de manier waarop de Macedonische scouts het spelen. Bij de 2<sup>e</sup> manier mag je alles in elkaar haken van hoofden tot tenen.

We speelden uiteraard ook een kennismakingsspel. Voor dit spel had je 1 bol wol nodig. Kreeg je de bol wol moest je je naam, leeftijd en een weetje over jezelf vertellen. Als de bol iedereen was gepasseerd was het de bedoeling dat je de naam, leeftijd en het weetje van degene waarvan je de bol had gekregen kon zeggen.



Na nog een paar actievere spelletjes was het tijd om te eten. Daarna verkenden we met z'n allen Struga. Het was het ideale moment om geld in te wisselen in een van de wisselkantoren. Kijk wel goed naar de wisselkoersen voor je ergens om denars gaat.

Met onze denars op zak wandelden we door de winkelstraat. Hier moet je eigenlijk niet zoveel bij verwachten. De winkelstraten daar waren vooral veel kraampjes met namaak spullen. Naast de vele kraampjes waren er veel gezellige terrasjes waar je voor een euro frisdrank kon drinken. De prijzen vielen heel goed mee, een cocktail kost daar slechts 4 à 5 euro.



We zagen een aantal Macedoniërs van een brug in het water springen in het centrum van Struga. Met de warme temperaturen wilden wij dat natuurlijk ook proberen. Toen we terug goed en wel boven waren was een koppel trouwfoto's aan het nemen op die brug. Om hen niet verder te storen zijn we dan gaan zwemmen in het meer. De stranden in Macedonië zijn met keitjes dus vergeet zeker geen slippers als dit een tip kan zijn.

Die avond speelden de Rode +Duivels tegen het Franse elftal. We bekeken het voetbal uiteraard samen met de scouts van Gent en Macedonië. Helaas was ons hevig supporteren niet genoeg en verloren de Belgen. Na deze teleurstellende match zat er niet zoveel energie meer in de verkenners en konden ze kiezen om te gaan slapen of nog even bij het kampvuur te zitten.

## Dag 3

De scouts van Struga gaven ons de tip om een boottocht te maken van de ene kant van het meer naar de andere kant.



In de vroege ochtend vertrokken we richting Ohrid met een minibusje. De boottocht die vertrok uit Ohrid nam een paar uur in beslag, maar was zeker de moeite waard. Op de boot kon je genieten van het bergachtige landschap rond het meer.

Eenmaal aan de andere kant hadden we 3 uur de tijd om het stadje daar te verkennen. We bezochten het klooster van Sveti Naum dat iets hoger ligt en vulden daar onze waterflessen bij. Bij het klooster zaten een aantal pauwen.



De verkenners zochten wat verkoeling door te zwemmen in het meer. We liepen langs de kraampjes en we aten onze picknick op.

Na de terugweg met de boot, die ons zeer veel zonnecrème en een paar verbrande schouders heeft gekost, waren we terug in Ohrid. De Scouts van Struga hadden voor ons allen al een restaurant geboekt. Hier hebben we van de typische keuken kunnen proeven. Als voorgerecht aten we een bordje groenten, iets wat je daar vaker krijgt voor je maaltijd. Als hoofdgerecht en laatste gerecht kregen we een stuk kipfilet, pljeskavica (de Balkanvariant van de hamburger bestaat uit een gehaktmix met zwarte peper, ui, knoflook en paprikapoeder) en frietjes.



Na het eten hadden we nog de tijd om rond te lopen in Ohrid waar sommigen al een paar verse T-shirts kochten en anderen vele ijsjes aten. De ijsjes kosten daar vaak maar 30 cent per bol en voor die prijs moesten we natuurlijk wel proeven. In Ohrid zat er 's avonds vaak nog erg veel volk en merkwaardig veel kleine kindjes buiten. Iets wat hier in België niet veel voorkomt.

Dit is misschien handig om te weten, de laatste avond van ons kamp ontdekten we dat als je ergens wilt uitgaan je hier in Ohrid moet zijn. De jongere generatie vertelde ons dat dit de enige plaats is waar dit echt mogelijk was en dat de rest van de steden redelijk doods is na tien uur.

## Dag 4

Deze dag zijn wandelden we in de bergen links boven Ohrid.



Deze wandeling werd volledig geleid door onze gastscouts. Ze vertelden ons dat ze elke maand een wandeling van deze aard maakten.

De wandeling begon in Gorna Belica en eindigde in Vevçani.

Deze wandeling was ongeveer 18 kilometer lang, maar zeker de moeite waard. Het was wel echt nodig dat we er niet alleen waren, want veel borden die de weg aanwijzen stonden er niet. Heel soms was er iets geschilderd op een steen maar meer richtingaanwijzers zijn er niet. Op deze tocht deden we volgens onze Macedonische vrienden ongeveer 5 kilometer hoogtemeters.

Als je in dit land gaat wandelen is het echt nodig om voldoende water mee te nemen. Het wordt er snel erg warm en onderweg staan geen kraampje om water te kopen. De lokale mensen drinken water uit beekjes en zeggen dat dit drinkbaar is. Anderen zeiden dan weer dat het niet drinkbaar is. Ik zou dus enkel de echte waterbronnen vertrouwen.

Een hoofddeksel is ook aan te raden want veel schaduw is er meestal niet.

Op de wandeling wandelden we langs een ijslaag, wat je niet zou verwachten in zo'n warm land. Het meer waar we op de wandeling in zwommen was dan ook ijskoud, maar wel erg mooi.

Op de volgende pagina zal ik nog enkele sfeerfoto's van de wandeling plaatsen zodat u een beter beeld krijgt van de natuur in het land.





Dit was het uitzicht vanop de top van de berg. Het meer op de 2 volgende foto's is hetzelfde als op de 1<sup>e</sup> foto.

De meesten hebben het gewaagd om van de rotsen in het ijskoude water te springen.



Zoals je ziet zaten er schaapjes in het gebergte. We hebben de herder tijdens de wandeling gezien. Hij moet altijd op en neer als hij naar zijn schapen wil.



Op de laatste foto zie je een van de weinige borden die we tegen kwamen op de wandeling.

Na de stevige wandeling stapten we tot aan een restaurant waar we onszelf verwenden met een zeer uitgebreide en erg lekkere maaltijd. Er stonden meerdere planken op tafel met diverse soorten vlees en groenten, er waren ook frietjes en een soort salsa. Ik moet ook eerlijk toegeven dat dit een van de lekkerste maaltijden met traditioneel eten was die ik in Macedonië heb gegeten.

## Dag 5

Op dag 5 hadden we een rustige dag, de meeste verkenners waren nog moe van de 1<sup>e</sup> grote wandeling. Iedereen kon uitslapen.

Na het ontbijt stond de minibus alweer op ons te wachten. Samen met de scouts van Macedonië en de scouts van Gent zijn we vertrokken richting Izgrev spa & waterpark. Het aquapark heeft een prachtige locatie en is geschikt voor alle leeftijden. De verkenners konden een hele dag genieten van de vele glijbanen met of zonder banden. Vanuit de zwembaden heb je ook een prachtig uitzicht op het meer en de bergen. Je zag dan ook meerdere mensen met hun gsm in het water om foto's te nemen van hun vriendin of het uitzicht.

Dit aquapark is zeker een aanrader.

Wij namen een picknick mee maar dit is niet echt nodig. De meesten lieten zich verleiden door pizza van 200 denar (nog geen €3,5) i.p.v. hun lunchpakket op te eten.



Terug in Struga konden we opnieuw genieten van een kampvuur samen met de 2 andere scouts. Na het kampvuur zijn de verkenners voor de laatste keer gaan slapen in hun bedjes in het scoutscenter in Struga.



## Dag 6

Vandaag verplaatsten we ons, terug met de minibus, van het scout center in Struga naar het scouts center in Ohrid.



Eenmaal aangekomen in het scout center van Ohrid zetten we onze tenten voor de 1<sup>e</sup> keer dit kamp op.

We vertrokken te voet richting centrum Ohrid om wat cultuur op te snuiven. Om te beginnen zijn we naar Jovan kaneo gewandeld, een kerkje op een kleine berg in Ohrid. Niet ver naast die kerk is het fort wat we ook bezochten. Op de weg tussen de kerk en het fort stonden er opnieuw een aantal kraampjes met ijs, juwelen, water of maïskolven. Deze plaats is dan ook wel een van de meest toeristische plaatsen in Macedonië

Ohrid behoort tot het Unesco werelderfgoed, want het is een van de oudste menselijke nederzettingen in Europa. Archeologen hebben de eerste nederzettingen gedateerd op ongeveer 6000 jaar voor Christus.

Nadat we de culturele bezienswaardigheden hebben bezocht hebben we voor onszelf een mooi plaatsje gezocht om naar de match tussen België en Engeland te kijken. Zij streden voor de 3<sup>e</sup> plaats in het WK. Ditmaal konden de Belgen gelukkig wel winnen.

Na het voetbal kreeg iedereen nog even vrij om de stad verder te verkennen en dan vertrokken we te voet terug richting camping.

Deze avond hebben we ook onze eerste maaltijd van het adventure food gegeten. Dat is een zak met poeder in, waar je dan een bepaalde hoeveelheid warm water moet bijgieten. Na een aantal minuten wachten is je maaltijd klaar.

Op de camping hebben we nog even gezwommen om daarna ons eerste kampvuur zonder andere scoutsgroepen te hebben. Aan het kampvuur speelden we black box, een spel waarbij een vraag wordt gesteld en iedereen de naam van de persoon waarbij hij die vraag het best kan inbeelden, opschrijft. Alle namen die werden opgeschreven, worden dan voorgelezen.



# Dag 7

Vandaag vertrokken we van de camping in Ohrid richting de Jamboree (ging door in Skrebatno).



We aten 's ochtends en 's middags nog op de camping. Daarna plooiden we onze tenten zo goed mogelijk op en vertrokken we naar de plaats waar we werden opgepikt door een legervoertuig. Dit was voor iedereen een nieuwe ervaring. Hierdoor vergaten we was al snel dat we eigenlijk een klein uurtje te laat waren.

Het was niet de eerste keer dat ons vervoer te laat was. Ook de minibus kwam vaak pas aan om 10u30, terwijl we eigenlijk om 10 uur hadden afgesproken. Je houdt dus best rekening met het 'Macedonische uur'.

Na een uur rijden in het legervoertuig kwamen we aan op de jamboree. Toen we toekwamen kregen we kaartjes om onze gegevens op te schrijven, je werd verwacht die kaart rond je hals te dragen. We kregen ook een T-shirt, een sjaaltje en een teken om op ons hemd te naaien. De mensen van de organisatie leidden ons naar de plaats waar we onze tent mochten opzetten.

We zaten op een mooie plaats, maar een paar meter onder een waterbron. We zijn nog om 2 schoppen gegaan om een drempel te graven zodat bij regen onze tent niet zou onderlopen.

Als dit allemaal was gebeurd begon de finale van het WK die op een groot scherm werd getoond. Op de jamboree waren ook een aantal mensen van Frankrijk die heel hevig supporterden voor hun land.

Om 19u begon de openingsceremonie van de jamboree. Onder andere de president van Macedonië kwam spreken.

Dezelfde avond was er nog een concert op dat podium. Het concert was stipt om 12u gedaan, want de dag erna moest iedereen ontbijten om 8u. De eerste workshops begonnen ook de dag erna.

Avondeten kon je krijgen bij de plaats waar je tent stond. Voor ons was dit Atlantis. Heel het domein was verdeeld in verschillende plaatsen die elk hun eettent hadden zodat er overal genoeg was en nergens een te lange rij.





## Dag 8

Vandaag namen we deel aan een workshop naar keuze op de jamboree.

Als je de kans krijgt om naar een evenement als dit te gaan op je buitenlands kamp is dit echt wel de moeite is. Dit jaar op de 12th international scout jamboree waren er scouts uit 17 verschillende landen. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen of om gewoon een leuke tijd te beleven met de mensen die meegaan.

Indien u nog niet overtuigd bent zal ik nog enkele sfeerfoto's meegeven.



## Dag 9

Vandaag namen we afscheid van onze gascouts die ons vergezelden op de jamboree en we vertrokken naar Bitola.



Ons plan was om vandaag te vertrekken op 3-daagse met een plaatselijke gids. Toen we echter goed en wel vertrokken waren kreeg een van de verkenners iets aan zijn knie. Onze gids belde iemand die aan de weg klaarstond om samen met hem en een leider naar het ziekenhuis te rijden.

Op dat moment waren we wel echt dankbaar dat er een gids mee was. Het wordt in het nationaal park ook sterk aangeraden om te gaan wandelen met gids.

Onze gids heeft daarna met de anderen nog een wandeling gemaakt tot aan het hostel langs een mooie weg die we zelf nooit zouden gevonden hebben.



In het hostel zetten we onze tenten op om onverwacht daar te overnachten i.p.v. in een berghut.

De verkenner die terugkwam van het ziekenhuis mocht de komende 7 dagen niet meer wandelen.

We besloten daarna om er een 2-daagse van te maken en om een extra deel van de trekruzzakken achter te laten in de tenten die opstonden in het hostel.





# Dag 10 en 11

Deze dagen bespreken we samen omdat het over de 2-daagse wandeltocht gaat.



Op de 2-daagse hebben we een heleboel hoogtekilometers gedaan en zagen we mooie stukken natuur.

We sliepen in een van de berghutten in het nationaal park. De berghutten zijn een aanrader, want om in 1 dag naar boven en terug naar beneden te gaan zou je erg snel moeten wandelen.

De berghut waar wij overnacht hebben lag 2218 meter hoog.

Toen we toekwamen aan de berghut legden we ons materiaal weg en maakten we nog een wandeling rond het meer aan de berghut. Deze extra wandeling zeker de moeite waard.

Het is ook hier erg moeilijk om je weg te vinden in het park zonder gids. De weg is wel aangeduid, maar zo duidelijk zijn de aanduidingen niet. Soms bestaat de markering enkel uit een witte bol met rood omringd op een steen geschilderd.

Op de foto van de route lijkt het alsof we dezelfde route naar de berghut en terugnamen. Dit is echter niet zo, we zijn langs de ene kant van de berg omhooggegaan en langs de andere kant naar beneden.

In het nationaal park heb je een paar plaatsen om je watervoorraad aan te vullen. Op de heenweg kwamen we er 2 tegen. Bij de berghut is ook een bron. Op de terugweg kwamen we geen enkele bron tegen. Gelukkig was het dan wat minder warm en minder lastig.

Doe ook zeker een trui mee als je van plan bent een wandeling als deze te doen, want op de top was het behoorlijk fris.

Wij hadden adventure food mee naar de berghut en gasflesjes om ons water op te warmen. Het eten in de berghut was erg duur en wij vonden dat persoonlijk een onnodige kost voor op een scoutskamp.

De natuur in het nationaal park is erg mooi en ik wil dan ook erg graag een paar van de foto's vanop onze route met u delen.



## Dag 12

Vandaag ontwaakten we in het hostel in Bitola waar we na de 2-daagse opnieuw hebben overnacht in onze tenten.

We zijn vanaf Bitola met de trein naar Skopje vertrokken. Eenmaal aangekomen in het station gingen we te voet naar ons hostel dat iets verder lag. We installeerden ons en nadat we ons wat hadden opgefrist verkenden we de stad.

Een van de verkenners die had verloren in het spel 'wat is de kans' heeft de fontein van iets dichterbij dan ze zelf graag had gewild moeten bekijken. Na nog even rond te wandelen zijn we naar een van de vele restaurants in het centrum van Skopje gaan eten. Indien u dacht dat deze duur zouden zijn, dan heeft u mis dacht. Met 5 euro geraak je namelijk al heel ver voor een hoofdgerecht in het centrum van de stad.

In het centrum heb je ook een aantal restaurants met een terras, maar daar kan het wel gebeuren dat er een zwerfhond naast je komt zitten en om eten bedelt. Ik zou het daarom dus niet echt aanraden om aan de kant van de vele pleinen te zitten. De honden zijn er wel niet gewelddadig, alleen zouden ze je een kilometer volgen als je ze een keer eten hebt gegeven.





# Dag 13

Vandaag liepen we nog even rond in Skopje en vertrokken we richting de Matkakloof.



's Morgens konden we genieten van het ontbijt in ons hostel. Voor het hostel hielden we een formatie en werd uitgelegd dat er 5 verkenners alleen op pad gingen om hun totemopdrachten uit te voeren.

In de tussentijd is de leiding samen met de andere verkenners Skopje nog even gaan onveilig maken.

Om 12u30 hadden we opnieuw afgesproken om samen iets te eten en erna mochten de 5 verkenners nog even verder doen aan hun totemopdracht.

Nadat de tijd om was zijn we terug samen naar het hostel vertrokken om daar onze bagage te halen. We vertrokken met de taxi's richting de camping aan de matkakloof.

De camping was een project van een vroegere scoutsleider in Macedonië, hij had geen site om zijn zaak te promoten. Toch stonden er al een paar tenten op zijn terrein. De camping was eigenlijk meer zijn achtertuin dan een echte camping, maar je had er alles wat je nodig had.

Hier hebben we opnieuw ons adventure food opgewarmd.

Deze avond was het ook 'totemisatie' en hebben de 5 verkenners een totem of voortotem gekregen aan het kampvuur. Het kampvuur was het laatste van heel het kamp. Wegens de grote vermoeidheid maakten de verkenners geen gebruik van de kans om langer op te blijven.

Normaal gezien gingen we aan een klooster slapen op de Matkakloof, maar omdat het die dag iets meer dan 40 graden was, hebben we dat toch maar achterwege gelaten.



# Dag 14

We bezochten de Matkakloof om daarna terug te keren naar Skopje.



Aan de Matkakloof maakten we een wandeling van een klein uurtje naar het klooster. Via het klooster kon je doorwandelen naar het meer. Voor de iets minder actieve mensen is er ook een route waar je met de auto naartoe kan rijden. We hebben over het meer gevaren om daar de minder actieve route terug te nemen. Onderweg stopten we om iets te eten. We haalden ons zwemgrief en gingen kajakken op het meer. Hierna was het tijd om Matka te verlaten en terug te keren naar Skopje om te genieten van onze laatste avond. Om dit te doen zijn we voor de laatste keer op restaurant gaan eten en hebben we Skopje verder ontdekt in de avond. Natuurlijk gingen we op tijd slapen zodat we niet compleet oververmoeid terug zouden reizen de dag erna.





## Dag 15

Tijdens onze allerlaatste uurtjes van de reis kregen we na het ontbijt in het hostel nog de kans om souvenirs te kopen.

De leiding had met veel moeite broodjes kunnen bestellen in een van de supermarkten waar iemand uit het Engels had vertaald voor de verkoopster die al van een oudere generatie was en geen Engels sprak. De broodjes konden we opeten in de luchthaven. Naar de luchthaven werden we opnieuw gebracht door een aantal taxi's. Deze keer hadden we ook een klein probleem op de luchthaven. Maarten, één van de verkenners was vergeten dat hij een gasflesje had zitten in zijn valies. Hij werd door de beveiliging uit de rij gehaald. Gelukkig werd alles opgelost voor de vlucht (met vertraging) vertrok. Na de vlucht met tussenstop in Zagreb gevolgd door de treinrit naar Torhout stonden de ouders de verkenners op de wachten aan het perron.

De laatste formatie van het kamp is nog gehouden aan het station. Het teken van de jamboree en van het land Macedonië werden uitgedeeld en er is voor een laatste keer gegroet.

De verkenners en de leiding konden na hun avontuur van 14 nachten opnieuw in hun eigen bed slapen.



## 7. bijlagen

### nuttige info:

nuttige info									
<b>nummers</b>									
politie	192								
ambulance	194								
brandweer	193								
wegenhulp	196 (onbestaande)								
Card Stop	0032 70 344 344								
Doc-stop	(00)80021232123 (paspoort kwijt)							(stap1: bel/ stap2: aangifte/ contact ambassade)	
Ambassade									
ethias Reisbijstand	+ 32 11 28 28 28								
noodnummer S&G	+32 474 26 14 01								
Hopital d'Etat et universitaire:	00 389 2 3147147							(Indien de ziekte hospitalisatie vergt, is repatriëring verkieslijk)	
<b>Zoekresultaat</b>									
<b>Bevoegde ambassade Sofia</b>									
Blvd James Boucher 103, 3rd floor 1407 Sofia Bulgarije									
<a href="#">Openingsuren en sluitingsdagen</a>									
Ambassadeur François BONTEMPS +359 2 988 72 90 +359 2 963 36 38 +359 888 631 931 Noodnummer buiten de openingsuren <a href="mailto:Sofia@diplobel.fed.be">Sofia@diplobel.fed.be</a> <a href="http://bulgaria.diplomatie.belgium.be">http://bulgaria.diplomatie.belgium.be</a>									
<b>Ereconsulaat Skopje</b>									
Boulevard Koco Racin 14/4-3 1000 Skopje Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek									
PO Box 660 +389 2 313 62 09 +389 2 313 62 09 <a href="mailto:conbel@t-home.mk">conbel@t-home.mk</a>									

# Weekplanning

## Uitwisseling

### Week 1

Periode	Maandag 09	Dinsdag 10	Woensdag 11	Donderdag 12	Vrijdag 13	Zaterdag 14	Zondag 15
<b>Hoofdvactiviteit</b>	Reisdag	Meeting activities (city game)	Hike tour in mountains	Hike tour in mountains	Lake activities	Dagbezoek aan Ohrid	Jamboree
<b>info</b>	Trein: Bru/Zav: (5u55) 6u10-7u35 (2u op voorhand inchecken)  Vliegtuig: Bru/Zag: 9u45-11u25 Zag/Sko: 14u00-15u15  Bus van Scouts Struga komt ons halen aan de luchthaven	Geregeld door Scouts Struga	Geregeld door Scouts Struga	Geregeld door Scouts Struga	Geregeld door Scouts Struga	s' ochtends mee met de scouts van Struga op de bus die vertrekt naar de Jamboree.	Bus nemen in Ohrid naar Skrebatno (Marjan regelt dit)
<b>slaappleats</b>	Scout center Struga	Scout center Struga	Scout Cabin in de bergen rondom Struga	Scout center Struga	Scout center Struga	Slapen op terreinen van scouts Ohrid	Slapen op Jamboree Skrebatno,
<b>activiteit</b>	Reisdag + eerste kennismaking en traditionele producten uitwisselen	's ochtends pleinspelen bij wijze van kennismaking. 's Middags een stadspel om het lokale stadje Struga ook eens te verkennen	Mooiste gebieden rondom Struga verkennen aan de hand van uitleg gegeven door onze Macedonische partner	Halve dag rondtrekken en terug naar het scoutscenter in Struga wandelen.	Kajakken, snorkelen, zeilen of mountainbiken.	Bezoekje aan sint- sofia kerk (famous) en het Fort van Samuel. Gasten vrij laten in Ohrid en eens naar het strand gaan.	Eerste dag van de Jamboree. Openingsceremonie, kamp helpen bouwen en 's avonds een concert.
<b>eten</b>	Voorzien door Scouts Struga	Voorzien door Scouts Struga	Voorzien door Scouts Struga	Voorzien door Scouts Struga	Voorzien door Scouts Struga	Ochtend: Scouts Struga Middag: Avond:	Ochtend: Ohrid Middag: Jamboree Avond: Jamboree
<b>Geld?</b>							

## Week 2

## Eigen activiteiten

Periode	Maandag 16	Dinsdag 17	Woensdag 18	Donderdag 19	Vrijdag 20	Zaterdag 21	Zondag 22	
<b>hoofdactiviteit</b>	Jamboree	Start trektocht	Trektocht Pellister	Trektocht Pellister	Terugkeren naar Skopje (Skopje-Bitola)	hike to Matka Canyon	Activiteiten aan de Matka kloof	
<b>info</b>	Na een dag activiteiten op de Jamboree, nemen we een bus op de Jamboree naar Ohrid om daar te overnachten op een camping	's ochtends de bus nemen van Ohrid naar Bitola om 10 u (2u op de bus, 70 km) Aankomst om 11:43. Eten in Bitola en vervolgens met Taxi's naar infocentrum Pellister National Park	's Avonds aankomst in Bitola, waar we in een hostel zullen overnachten	's Avonds aankomst in Bitola, waar we in een hostel zullen overnachten	We nemen de trein in Bitola om 12:50 en komen aan in Skopje om 16:14u. De kostprijs voor deze rit bedraagt ongeveer 5 euro	De tocht van Skopje naar het klooster aan de Matka kloof duurt een 4-tal uur. We nemen de kabelbaan om af te dalen van het millennium cross naar beneden in de kloof	Van het klooster naar de Matka kloof wandelen we ongeveer een uur, daar zullen we dus toekomen rond een uur of 10. Hier zullen we kajakken, muurklimmen of zwermen. In de namiddag keren we met de bus terug naar Skopje	
<b>slaapplaats</b>	Slapen bij scouts van Ohrid opnieuw	Pellister kamperen bij hut/wild	Pellister kamperen bij hut/wild	Bitola hostel (Domestika)	Hostel Skopje (City Hostel) → 10 euro/nacht	Oud-klooster in de Matka-kloof	Hostel Skopje (City Hostel) → 10 euro/nacht	
<b>activiteit</b>	Workshops meedoen op jamboree	wandelen	Wandelen	Wandelen	Totems overleggen - Janne (voortotem) - Amber (totem) - Shagrath (totem) - Margaux (totem)		Kajakken Zwemmen Muurklimmen Wandelen	
<b>Eten</b>	Ochtend: Jamboree Middag: Jamboree Avond: Jamboree	Ochtend: in Ohrid Middag: Bitola Avond: zelf	Ochtend: zelf Middag: zelf Avond: zelf	Ochtend: zelf Middag: zelf Avond: Bitola	Ochtend: Bitola Middag: Bitola Avond: Skopje	Ochtend: Hostel inbegr. Middag: zelf Avond: zelf	Ochtend: zelf Middag: zelf Avond: Skopje	
<b>Geld?</b>	<b>Adv: 5</b> <b>Middag: 2</b> <b>Ontbijt: 3</b>						Bus Matka-Skopje: 16:20, 18:00, 19:30 35MKD ( 0,50 cent)	

## Week 3

## eigen activiteit

Periode	Maandag 23
hoofdactiviteit	reisdag
info	shuttle bus naar vliegveld Skopje (3 euro): 11:15 u (17 km) Vliegtuig Sko/Zag: 15u55-17u10 Zag/Bru: 17u50-19u45 trein
slaapplaats	Veilig terug in eigen bedje
activiteit	Nog een laat
eten	Ochtend: Skopje Middag: vliegveld
geld	

# Financiële documenten

alle uitgaven ter plaatse									
euro	denar	info	datum						
€ 188,00		treintickets	zaterdag 7 juli 2018						eten en drinken
€ 36,00		bierteschenken	maandag 9 juli 2018						activiteiten
€ 7,74	MKD 480	water	maandag 9 juli 2018						vervoer
€ 3,23	MKD 200	simkaart	dinsdag 10 juli 2018						slaapplaatsen
€ 13,55	MKD 840	bier	dinsdag 10 juli 2018						onvoorziene kosten
€ 15,48	MKD 960	terrasjes	dinsdag 10 juli 2018						extra
€ -8,06	MKD -500	terugbetaling zuup	dinsdag 10 juli 2018						
€ 17,74	MKD 1 100	bier en wijn	donderdag 12 juli 2018						
€ -17,74	MKD -1 100	terugbetaling zuup	donderdag 12 juli 2018						
€ 1,61	MKD 100	taxi naar ziekenhuis	vrijdag 13 juli 2018						
€ 25,81	MKD 1 600	ziekenhuis	vrijdag 13 juli 2018						
€ 7,74	MKD 480	kerk	zaterdag 14 juli 2018						
€ 50,00	MKD 3 100	pita	zaterdag 14 juli 2018						
€ 8,71	MKD 540	fort	zaterdag 14 juli 2018						
€ 2,74	MKD 170	schrijfgierief	zaterdag 14 juli 2018						
€ 20,16	MKD 1 250	gas	zaterdag 14 juli 2018						
€ 20,32	MKD 1 260	badges	zaterdag 14 juli 2018						
€ 7,26	MKD 450	gsm	zaterdag 14 juli 2018						
€ 16,53	MKD 1 025	brood, choco bier	zaterdag 14 juli 2018						
€ 1,45	MKD 90	watermeloen	zaterdag 14 juli 2018						
€ -8,23	MKD -510	terugbetaling zuup	zaterdag 14 juli 2018						
€ 11,29	MKD 700	brood en beleg ochtend	zondag 15 juli 2018						
€ 10,32	MKD 640	brood en beleg middag	zondag 15 juli 2018						
€ 11,45	MKD 710	taxi Bitola-pelister	dinsdag 17 juli 2018						
€ 37,74	MKD 2 340	hamburgers+drank	dinsdag 17 juli 2018						
€ 28,39	MKD 1 760	ziekenhuis	dinsdag 17 juli 2018						
€ 10,00	MKD 620	kniebrace haylie	dinsdag 17 juli 2018						
€ 14,84	MKD 920	bier en chips	dinsdag 17 juli 2018						
€ 22,58	MKD 1 400	taxi Bitola-pelister	woensdag 18 juli 2018						
€ 224,19	MKD 13 900	berghut	woensdag 18 juli 2018						
€ 20,97	MKD 1 300	taxi Pelister-Bitola	donderdag 19 juli 2018						
€ 150,00	MKD 9 300	gids pelister	donderdag 19 juli 2018						
€ 41,13	MKD 2 550	tom toerist	donderdag 19 juli 2018						
€ 10,48	MKD 650	kniebrace Shagrath	donderdag 19 juli 2018						
€ 53,23	MKD 3 300	pizza	donderdag 19 juli 2018						
€ 14,52	MKD 900	winkel	donderdag 19 juli 2018						
€ 86,71	MKD 5 376	trein bitola-skopje	vrijdag 20 juli 2018						
€ 216,13	MKD 13 400	hostel Domestika (34*5 + 32*1,5)	vrijdag 20 juli 2018						
€ 139,35	MKD 8 640	restaurant avond	vrijdag 20 juli 2018						
€ 160,00	MKD 9 920	hostel Get inn (620*16)	vrijdag 20 juli 2018						
€ 79,03	MKD 4 900	restaurant middag	zaterdag 21 juli 2018						
€ 5,32	MKD 330	water	zaterdag 21 juli 2018						
€ 1,13	MKD 70	gas	zaterdag 21 juli 2018						
€ 4,35	MKD 270	winkel	zaterdag 21 juli 2018						
€ 29,84	MKD 1 850	taxi naar Matka	zaterdag 21 juli 2018						
€ 56,45	MKD 3 500	kajakken	zondag 22 juli 2018						
€ 75,81	MKD 4 700	restaurant middag	zondag 22 juli 2018						
€ 79,03	MKD 4 900	camping igor	zondag 22 juli 2018						
€ 9,68	MKD 600	taxi igor	zondag 22 juli 2018						
€ 8,06	MKD 500	winkel	zondag 22 juli 2018						
€ 20,16	MKD 1 250	taxi naar Skopje	zondag 22 juli 2018						
€ 164,52	MKD 10 200	restaurant avond	zondag 22 juli 2018						
€ 37,58	MKD 2 330	café laatste avond	zondag 22 juli 2018						
€ 160,00	MKD 9 920	Hostel Get inn (620*16)	maandag 23 juli 2018						
€ 78,39	MKD 4 860	restaurant middag	maandag 23 juli 2018						
€ 24,19	MKD 1 500	broodjes + fruit terugreis	maandag 23 juli 2018						
€ 5,65	MKD 350	vlag souvenir	maandag 23 juli 2018						
€ 45,16	MKD 2 800	taxi Skopje-airport	maandag 23 juli 2018						
€ 14,19	MKD 880	water luchthaven	maandag 23 juli 2018						
€ 149,80		treintickets	maandag 23 juli 2018						
€ 2 721,72		(bedrag is niet zo belangrijk)							

kostenroaming					
uitgaving				inkomsten	
<b>locatie</b>				kampprijs: (300x16)	€ 4 800,00
verplaatsingskosten Macedoniërs	€ 440,00			subsidies Erasmus+	€ 13 184,00
bedrag uitwisseling	€ 7 448,00			acties verkenners	€ 2 500,00
toeristenbelasting	nvt			<b><u>totaal</u></b>	€ 20 484,00
deelnameprijs Jamboree?	incl.				
overnachtingen	€ 841,22				
				<b>spendeerbaar budget</b>	
<b>vervoer</b>				<b><u>totaal</u></b>	
vliegtuig (€240 x16)	€ 3 840,00				
bus, trein & taxi	€ 1 080,35				
<b>materiaal</b>					
kampeer materiaal	nvt				
biervesen	€ 36,00				
EHBO	€ 100,00				
Documentatie (reiskaarten...)	€ 19,00				
souvenir (badges+vlag)	€ 25,97				
schrijfgierief + boekje	€ 2,74				
<b>activiteiten</b>					
kerkje Ohrid	€ 7,74				
Fort Ohrid	€ 8,71				
gids Pelister	€ 150,00				
kajakken	€ 56,45				
<b>eten en drinken</b>					
winkel + restaurant + café	€ 861,19				
adventurefood	€ 364,00	(5 maaltijden)			
colruyt België	€ 195,66				
gasbommetjes	€ 21,29				
<b>administratie</b>					
visum?	nvt				
gsm-kosten	€ 10,49				
reisbijstandsverzekering? (€14,75 x 16)	€ 236,00				
<b>onvoorziene kosten</b>					
ziekenhuiskosten	€ 55,81				
kniebraces	€ 20,48				
verblijfskosten tom	€ 41,13				
<b>souvenirs</b>					
fotoalbums (17x)	€ 268,00				
<b>totaal:</b>					

## Kampboekje